



ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ'NDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA YAKALADIĞI BAŞARININ GETİRİLERİNİ DE GÖRMEZDEN GELMEK YANLIŞ OLACAKTIR.

Sayın Özyurt öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Ben Ceren SEZGİN ÖZYURT. 1980 Ankara doğumluyum. İlköğretim, lise ve üniversite eğitimlerimi Ankara'da tamamladım. 1997 yılında Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde okumaya hak kazandım. Bir sene hazırlık, dört yıl İngilizce lisans eğitimi olarak eğitimimi tamamladım. Üniversite yıllarında iş hayatının hevesi ile birinci sınıfın sonundan itibaren yaz tatillerini staj yaparak değerlendirdim. Stajlarımı TAI, Havelsan ve Arçelik Bulaşık Makinesi Fabrikası'nda yaptım. Okul hayatına bir Çankayalı olarak güzel bir mezuniyet balosuyla 2002 yılında nokta koyup, iş hayatına başladım. Üniversitede okuduğum dönemde Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden bir sınıf arkadaşımı da (sevgili Emre Özyurt'u) hayat arkadaşı olarak seçtim ve son sınıfa geçerken arkadaşlığımızın adını koyarak sözlendik. 2005 yılında da evlendik. Şuanda dört yaşında bir kızımız var; yani Çankaya Üniversitesi, sadece mesleğimle tanıştığım yer değil; eşimle de tanıştığım yer olarak hayatımda önem taşımaktadır. Üretim sektöründe başlayan çalışma hayatımı, hizmet sektörü olarak değiştirip şu anda Defacto

markasına sahip Ozon Giyim San. ve Tic. A.Ş'de, İstanbul Bölge Müdürü olarak görev yapmaktayım.

Çankaya Üniversitesi'ni seçmenizin sebepleri nelerdi ?

Çankaya Üniversitesi bildiğiniz gibi 1997 yılında ilk öğrencilerine merhaba dedi ve o ilk öğrencilerinin arasında ben de vardım. Daha önce mezun vermemiş, mezunlarının iş hayatı içerisinde nasıl konumlandığını görmediğimiz, hayatınıza yön verecek olan üniversite seçiminde bu tercih o dönem için riskli olarak değerlendirebilirdi; ancak bir eğitim kurumu olarak arkasında Arı Koleji gibi başarılı bir referans olan ve eğitimci kimliği ile saygı duyulan Sayın Sıtkı Alp'in içerisinde yer aldığı bir eğitim kurumuna güvenerek, devamında da kendime inanarak Çankaya Üniversitesi'ni tercih ettim. İlk yıl yaklaşık 600 kişilik öğrenci sayısı ile bir eğitim kurumu içinde doyusuya arkadaşlığı, paylaşmayı, eğitimci kimliği ile tüm değerli hocalarımıza yakın olmayı, sadece teknik bilgi değil; iş hayatının zorluklarını tartışmayı yakaladığım için mutluyum. Hayata hazırlanırken teknik ve sosyal olanaklarıyla o sıralarda net olarak fark edip analiz edemediğim; ancak bugünlerde daha iyi tahlil edebildiğim artı özellikleriyle Çankaya Üniversitesi'nden mezun olmak, bir ayrıcalık ve onurdur. Bir üniversite öğrencisi için okulun sosyal olanakları, öğretim üyelerinin yetkinliği, zenginliği ve yeterliliği, okulun eğitime bakış açısı, kurumsal karaktere sahip olup olmaması çok önemli. Sadece eğitiminiz sırasında değil; sonrasında; çünkü o yaşlarda gördükleriniz ve edindikleriniz daha sonra çalışma tarzınıza, yaşayış; hatta düşünce şeklinize bile etki ediyor.

Hem Çankaya Üniversitesi'ni hem de Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü tercih ettiğim için, bunun doğru karar olduğunu gördüğüm için oldukça mutlu ve gururluyum. Bu gururumda aileme "En büyük mirasımız eğitiminizdir" diyerek maddi ve manevi desteğini eksik etmediği için kendilerine bir kez daha sizlerin de huzurunda teşekkür etmek istiyorum.

Çankaya Üniversitesi'nin bir öğrencisi ve mezunu olarak, üniversitemiz hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Üniversitenin ilk öğrencilerinden biri olarak gelişimini, her eğitim yılındaki mezunlarını görmek, iş hayatı içinde Çankaya Üniversitesi mezunuyum diyen biriyle karşılaşmak omuzlarımızı kabartıyor. Öğretim kadrosunun ilk günden bugüne kadar kuvvetli olması ve bunu sürekli perçinlemesi, kalitemizi ortaya koyuyor. Ben ilk öğrencilerinin arasında adım attığım Üniversitemin verdiği eğitim kalitesine güvenerek kız kardeşim Ceyda Sezgin'in de Çankaya Üniversitesi'ni tercih etmesini destekledim. Kardeşim, eşim ve ben Çankaya Üniversitesi mezunları olarak bu ortak noktamızı gururla taşıyor, başarılı mezunları olarak iş hayatında da daha fazla sayıda Çankaya Üniversitesi mezunlarıyla karşılaşmak istiyoruz. Üniversitemizin tanıtımında daha ses getirici organizasyonlar söz konusu olursa ve bunda bizlere de görev düşerse seve seve gerçekleştiririz. Üniversitemizin, kurulduğu günden bu güne kadar sağlam adımlarla ilerlediğini, yatırımlarını öncelikle öğrencileri üzerinde yaptığını düşünüyorum; **ancak sizler vasıtasıyla ilk dönemlerde bugünkü kadar oturmamış olan mezunlar derneğimizin ilk mezunlarımızı bir araya toplanmasına vesile bir organizasyon yapmasını, mevcut öğrencilerle bir araya gelmemizi sağlamasını arzu ederim.** İş hayatında belirli okuldaki mezun olan kişilerin işe alım noktasında bundan etkilenecek tercih yaptığını duymuş ya da görmüşsünüzdür. Aynı birliği ve beraberliği oluşturmaktan yanayım ki bu konuda birden fazla deneyimim oldu.

Çankaya Üniversitesi'nden mezun olan birçok mezunumuzla iş görüşmesi yapıp, işe başlamalarında vesile oldum.

Biraz öğrencilik döneminize değinecek olursak, başarılı ve çalışkan bir öğrenci miydiniz ?

Samimi olarak söylemek gerekirse öğrencilik dönemimde öyle sınıfın en çalışkan ve en başarılı olarak bilinen öğrencisi ben değildim. Ortalama başarı seviyesinin biraz üstünde seyreden bir başarı grafiğim bulunmaktaydı. Aldığım dersler özellikle genel mühendislik dersleriye daha az başarılı olduğumu; ama branş derslerinde hem daha ilgili hem de daha başarılı olduğumu hatırlıyorum. Hırslı bir öğrenci değildim, belki o dönemlerde biraz daha hırslı olmak gerekirmiş. Ben dersi derste öğrenen, sonra tekrar yapmaktan kaçınan bir öğrenci tipiydim; ama öğrencilik işte, eğer bir dersi asmışsanız kendinizi fotokopi odasında bulursunuz...



Kariyerinize ne şekilde yön vereceğinize mezun olmadan önce karar verip bu yönde mi ilerlediniz; yoksa önünüze çıkan fırsatları mı değerlendirdiniz?

Üniversite döneminde birinci sınıfın sonundan itibaren iş hayatının içinde yer almak istedim. Bildiğiniz gibi stajlarımız ikinci sınıfın sonunda başlıyor; ama ben, inatla birinci sınıfın sonunda staj yapmak istediğimi ve bunun da herhangi bir fabrikada olamayacağını kafama koymuştum. Yaz tatilinden vazgeçip staj yapmayı tercih etmek, çalışma hayatını hiç bir iş sorumluluğu üzerinizde değilken koklamak, sonraki yıllar için kazanılan büyük bir servetmiş. Birinci sınıfın sonunda Arçelik Bulaşık Makinesi Fabrikası'nda stajyer

olarak yer almıştım. Bu noktadan sonra okul bittiğinde üretim sektörü içinde görev alacağımı kafama koymuşum galiba... . Okul sıralarında alınan bilgileri gerçek hayatla birleştirmek algılama ve anlama noktasında oldukça faydalı. Devamında TAI ve Havelan da yaptığım stajlar, kurumsal firmaların insanlara edindirdiği özellikleri görmemi de sağladı. Hem karakterim gereği hem de okul hayatında üniversiteden ve stajlarımdan edindiğim deneyimler sonucunda hedef ortaya net olarak çıkmıştı! Üretim sektöründe başlangıç yapmak ve yöneticilik vasıflarımı ortaya koyabilecek bir pozisyonda, kurumsal bir firmada görev almak hedefim olmuştu; fakat kendimi elimde diplomamla bulduğumda iş hayatına başlamanın o kadar da kolay olmadığını anladım. İstekler ve önceden konulmuş hedefler bazen hayatın gerçekleriyle uyuşmuyor. O dönem kendi tabirimle “cik cik” mühendisliğimizin ilk günlerinde “Gazete ilan ile iş aramam, kurumsal firmaysa internet üzerinden iş alanı versin” diyerek seçici davranmak istedim; ancak 2002 yılında Ankara’da çok da yaygın olmayan bir yöntemde direktmek ufak bir zaman kaybına sebep oldu.

İş hayatına Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir reklam firmasında başladım. Endüstri mühendisi olarak göreve başladığım firmada üretim koordinatörlüğü ve fabrika müdürlüğü yaptım. Firmanın genel çatısını değiştirerek bulunduğum bölümün ayrı bir A.Ş. olarak iş hayatında yol almasına katkı sağladım. Devamında Erkunt Tarım Makineleri firmasında üretim planlama yöneticisi olarak görev aldım. Evlilik nedeniyle İstanbul’a taşınmak söz konusu olduğunda buradaki görevimden ayrıldım. İstanbul’a 2005 yılında yerleştim ve iş hayatına anne olmak adına kısa süreliğine ara verdim. Bu süre zarfında iş hayatının temposuna alışan birinin bundan kopamayacağını bir kez daha anladım. İstanbul’da iş hayatımın tekrar başlaması biraz tesadüflere dayalı olarak gerçekleşti. Kariyer.net’te yer alan aktif durumdaki özgeçmişim sayesinde Nursan Holding ile tanışma ve çalışma fırsatı buldum. Yine üretim sektörü içinde olmak iş olarak beni tatmin ediyor ve Ford, Renault, Opel gibi firmaların yan sanayisi olduğumuz için kendimi geliştirmeme olanak sağlıyordu. Devamında L.C.Waikiki markasının sahibi Tema Holding’ten aldığım bir teklifle iş hayatımda bir değişiklik yaptım. Artık üretim sektöründe değil; hizmet sektöründe yer alıyordum. Proje yöneticisi olarak görev aldığım bu kurumsal ve büyük firmanın çatısı altında çok şey öğrendim. Bu ana kadar anlattıklarımızı düşünürsek kariyerimde hem hedeflerim vardı, seçiciydim hem de tesadüfler ve beklenmedik tekliflerle kariyerime yön veriyordum. Sonraki bir teklifle de şu anda görev aldığım Defacto markasının bölge müdürü olarak iş hayatının koşturmacasına devam ediyorum.

Mağazacılık ve hazır giyim sektörlerinde bulunduğunuz pozisyona gelebilmek için ya işin en başından başlamak gerekiyor ya da belli bir süre eğitim alınıyor. Sizin ilerleyişiniz nasıl oldu?

Evet, mağazacılıkta genel olarak satış danışmanlığından yetişerek, uzun yıllar ve emekler sonucunda kendinizi fark ettirerek bu pozisyona gelebiliyorsunuz. Yüzlerce; hatta binlerce satış danışmanı arasından seçilebilmek ve yükselmek için ciddi bir yarışın içinden çıkan diğer iş arkadaşlarımı takdir ediyor ve saygı duyuyorum; ancak bazen şartlar farklı olabiliyor. Ben Tema Holding bünyesinde proje yöneticisi olarak işe başladığımda Mağazacılık Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakkı Kaya Ocakaçan, merkezde görev almama rağmen başlangıçta altı ay süreyle mağazalarda görev almam gerektiğini, mağazacılık ruhunu anlayan kişilerin gerek merkezde gerekse sahada daha başarılı olacağını vurguladı. Çok az sayıdaki kurumsal perakende firmalarının sahip olduğu yönetici adayı yetiştirme programına dâhil oldum ve altı ay sonunda katıldığım bu

eđitimi birinci olarak tamamladım. Sonrasında merkezde mađazacılık yönetiminin bařındaki kiři olan Sayın Ocakačan'la birlikte alıřma fırsatı buldum. Kiřisel misyonları ve vizyonları oldukça etkileyici olan bu yöneticilerle alıřmak, benim için büyük bir ayrıcalıktı. Mađazalarla, hazır giyim sektörü ile bu sektör içindeki işleyiřle bu noktada alıřtım. Hareketliliđi, sürekli deđiřen gündemi ve hi bitmeyen arz talep dengesiyle cazip olan bu sektörde yer almak tatmin edici. Sektör çok geniř gibi gözükse de Türkiye'de hâlâ geniř; ama sığ sularda yer alıyor. Sektörel olarak bařarılarımızın duyulması mümkün kılınıyor. Bu da üretim sektöründe yařayamayacađım ya da çok zor yařanabilecek bir duyguyu yařamamı sađladı: Sektörde isim yapmak. Defacto ile tanışmamız da yine gelen bir teklif ile gerekleřti. Bu noktada bana güvenen herkese çok teřekkür ediyorum. řu anda yetmiř mađazası olan, kurumsal dengelerini oturtmuř, sene sonunda yüz mađaza sayısına ulařmıř olacak ve kısa süre sonra yurtdiřında mađazalarını açacak, güçlü bir firmada görev almak ve yöneticilik yapmak hoř bir duygu.



İřinin keyifli ve zor yanları konusunda bize neler söyleyebilirsiniz?

İřimin en keyifli kısmı, sürekli aynı dört duvar arasında kalmayıp seyahat halinde olmanız. Teknolojik geliřimleri yakından takip etme, işlerinizde öngördüğünüz iyileřtirmeleri hızlı bir şekilde uygulamaya alma ve sonuçlarını görme řansına sahipsiniz. Bir yönetici olarak alıřan personelinizin kiřisel ve kariyer geliřimleri için onları uygun olan programlara yönlendirebiliyorsunuz. Genç ve dinamik bir ekibe sahipsiniz ve bu ekibi arkanızdaki olgun, saygıdeđer bir yönetim biçimi ile řekillendirebiliyorsunuz.

Her işte olduđu gibi, bu işin de elbette zor bir kısmı var. Birincisi, alıřma saatleriniz memur hayatı gibi hafta içi sabah 08.00, akřam 18.00 deđil. Hafta sonu dâhil olmak üzere

sabah 10.00'da başlayan ve ne zaman biteceği belli olmayan bir çalışma düzeni var. Bu noktada desteğini sürekli hissettiğim eşime teşekkür ederim; çünkü bir bayanın bu çalışma temposunda başarıyı elde edebilmesi için kendisini anlayan ve kendisine saygı duyan bir hayat arkadaşına ihtiyacı bulunmaktadır.

Bu noktadan sonra, iş hayatınızdaki hedefleriniz nelerdir?

İş hayatımda mağazacılık konusundan artık kopamayacağımı düşünüyorum. Orta vadeli ilk hedef, operasyon müdürlüğü olacaktır. Devamı için şimdiden bir beyanda bulunmak erken olabilir... Sonuçta maddi ve manevi yönden kendimiz tatmin eden ve kendi donanımlarımızla yeterli olduğumuz pozisyonlarda görev almamız en doğru seçimdir.

Çankaya Üniversitesi mezunu olmanın size getirileri neler oldu?

Çankaya Üniversitesi'nin eğitim dili İngilizce olduğu için kendime üniversite yıllarına kadar katmadığım bir özellik olarak yabancı dil öğrenimi katmış oldum. Çankaya Üniversitesi'nde, vakıf üniversiteleri arasında yakaladığı başarının getirilerini de görmezden gelmek yanlış olacaktır.

Size Mezunlar Derneği Genel Sekreteri kardeşiniz Sayın Av. Ceyda Sezgin vasıtası ile ulaştık. Bu bağlamda Mezunlar Derneği çalışmaları hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Yaptığınız çalışmaları normal şartlarda duymamız zor oluyor. Benim gibi birçok arkadaşım olduğunu biliyorum. Mezunlar derneği sayesinde kariyer günlerinde konuşmacı olarak katılacak çok kişi, bahar şenliklerine davet edilecek birçok firma ve şahıs, staj programları için iletişim kurulabilecek birçok Çankayalıya ulaşılabilir. Mezunlar olarak bizler de geçen yıllar ardından görüşemediğimiz arkadaşlarımızla bir arada olmaktan heyecan duyarız. Bu yapıları oluşturmanızı ve bizleri haberdar etmenizi bekliyoruz.

Üniversitemizin yeni kampüse taşınması konusunda görüşleriniz nedir?

Bu konuda ben üniversitedeyken de beklentilerimiz, isteklerimiz ve hoş dedikodular vardı; ama bunun gerçekleştiğini görmek, öğrenim için daha da uygun bir alanda Çankayalıların yetiştiğini bilmek güzel bir duygu. Bir önemliğine bizi de yeni kampüste öğrenci olarak kabul ederler mi acaba? İlk fırsatta yeni kampüsü ziyaret etmek isterim. Mimari açıdan çok etkili bir proje olduğunu biliyorum. Her şey gönlümüzce olsun diyorum...

Röportajımıza son verirken, mezun ve öğrencilerimize iletmek istedikleriniz nelerdir?

Tüm öğrencilerimize başarılı ve geri dönüp baktıklarında ne güzelmiş, diyecekleri bir üniversite hayatı diliyorum. Onları gerçek hayata hazırlayan, güçlü bir hazırlık aşamasından geçtiklerini düşünüyorum. Bunun farkında olan kişiler hem okul hem iş hayatında daha başarılı oluyor. Hedefe giden yolda çekilen çile kutsaldır. Bunu unutmadan yollarına devam etsinler. Bir Çankayalıya yakışır şekilde keplerini havaya fırlatmanın hayalini kursunlar.

Tüm mezun arkadaşlarıma da iş hayatı içinde yine bir Çankayalı olduğumuzu unutmadan ve mümkün olduğunca etkileşim ve iletişim içinde bulunarak başarıdan başarıya

koşmalarını umuyor, en kısa sürede Mezunlar Derneği çatısı altında yapılacak bir organizasyonda buluşmak üzere diyorum.

Çalışmalarınız konusunda sizleri tebrik eder, bana bir şekilde Üniversitemle, hocalarımla ve arkadaşlarımla buluşma şansı verdiğiniz için teşekkürlerimi sunarım.

Röportaj; Gözde Kuşak