



“ARTIK MEZUNLARIMIZ, SANAYİ - ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNİN İÇERİSİNDE BİZİ GURURLANDIRIYOR”

Sayın Böke öncelikle bize kendinizden bahsedermisiniz?

1981 yılında Ankara da doğdum. Aslen Bilecikliyim. İlköğrenimimi Ted Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra liseyi Yavuz Sultan Kolejinde devam ettim. 1999 yılında Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandım. Bu bölümden mezun oldum. 2005 yılında Elazığ 8. Kolorduda askerliğimi yaptım.

Aile şirketimizin olması çocukluk yıllarımdan beri iş yaşamının içinde olmamı sağlamıştı. Bu nedenle okulu bitirdikten sonra iş yaşamına adapte olmakta hiç sorun yaşamadım. Üniversitede olduğum dönemde de yoğunluklu olarak iş hayatında yer almış olmamın da bunda katkısının çok büyük olduğunu düşünüyorum.

2008 yılında Sayın Kürşat Ergün ve diğer arkadaşlarımızla Çankaya Üniversitesi Mezunlar Derneği yönetimine seçildik. Çankaya Üniversitesi Mezunlar Derneğindeki, Başkan Yardımcılığı görevimi, halen büyük bir zevkle yürütmekteyim.

En büyük hobim; klasik otomobiller... Şu an 1935 model bir Klasik Amerikan'ı restore etmekle uğraşmaktayım. Hayatımdaki olmazsa olmazlardan biri de Beşiktaş... Maçlara gitmek beni rahatlatan aktivitelerden diyebilirim.

Çankaya Üniversitesi'ni tanıyarak ve bilinçli bir şekilde mi seçtiniz?

Ankara'da yaşadığım için Çankaya Üniversitesi'ne az çok aşina idim. Fakat benim üniversiteye girdiğim yıllarda henüz 2 yaşında olan okulumuzu, çok yeni olduğundan tanıma fırsatı da bulmamıştım. Benim için asıl önemli olan, aile işlerini devralabilmek için, Ankara'da bir üniversitede Makine ya da Endüstri Mühendisliği okumaktı. Makine ya da Endüstri Mühendisliği çalıştığımız iş alanı sebebiyle gereklilik iken, Ankara'da okumak beni zaman kayımdan kurtaracaktı. Böylece bir an önce iş hayatına atılabilecektim. Okurken aynı zamanda işleri devralabilmek için ön hazırlıkları yapabilmek istiyordum. Bu isteklerim ve şartlar dolayısıyla benim için en doğru tercih Çankaya Üniversitesi olarak görüyordum.

Çankaya Üniversitesi'ni bize bir mezunun gözünden anlatabilir misiniz?

Çankaya Üniversitesi halen gelişimini sürdürmekte olan bir üniversite... Ankara'daki diğer vakıf üniversitelerine baktığınızda, üniversitemizin onlardan çok daha önde olduğunu görmek çok zor değil. Gerçi Bilkent Üniversitesi'ni ayrı tutmak gerekebilir zira Türkiye'de kurulan ilk vakıf üniversitesi olarak çok yol kat etmişler. Üniversitemizin sürekli gelişmekte olan dinamik yapısıyla, eminim ki önümüzdeki yıllarda Türkiye'de, daha uzun vadede ise dünyada adından söz ettiren önemli bir üniversiteye dönüşecektir. Gerçi üniver-

sitemizin özellikle mühendislik ve hukuk fakülteleri bence Türkiye'de şimdiden markalaşarak, oldukça iyi bir noktada konumlandığı görülebilir. Diğer fakültelerimiz ise onları takip ediyorlar diye düşünüyorum.

Bu sene 8. mezunlarını veren üniversitemizin mezunları da iş hayatında artık önemli kademelere gelmeye başladılar. Bence bir üniversitenin en iyi tanıtımı ve reklamı mezunlarının iş hayatında geldikleri yerler ve aldıkları görevlerdir. Takdir edersiniz ki bu zaman isteyen, uzun döneme yayılacak olan bir süreçtir. Ama Çankaya Üniversitesi için artık çabalarının meyvelerini toplama zamanının geldiğine inanmaktayım.

Mezunlar Derneği yönetiminde olmamında etkiyi ile okul yönetimiz, mütevelli heyeti ve rektörlük makamları ile sürekli irtibat içerisindeyim ve akademik ekibi de bir o kadar tanıyorum. Böyle bir ekiple de çok iyi işler başarılacağına inanıyorum.

Ayrıca, üniversitemizin yürüttüğü birçok proje var. Bunlar gerek üniversite için, gerek öğrencilerimiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu projelerden bir tanesi benim de kendi firmamla üyesi olduğum ve bir mezunu olarak üniversitemle çalışma imkanı bulduğum İşim Kümesi projeleri. Çankaya Üniversitesi, Türkiye'deki sanayi-üniversite işbirliği konusunda öncü bir

okul olmayı bu projelerle birlikte başardı. Bu projenin bir tarafında Üniversitemiz varken, diğer tarafında ise Ostim Organize Sanayi Bölgesindeki 70 e yakın KOBİ oluşturuyor. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç'e bu projeye kattıklarından dolayı herkesin minnettar olması gerektiğini düşünüyorum. Sayın rektörümüz sadece üniversitemiz adına değil, ortak hareket etme ve kümelene mantalitesini Ankara sanayisine aşılayarak, sanayicimize birlikte hareket etmenin ne olduğunu ve önemini uygulamalı olarak görmelerini sağlayarak, sanayi adına da önemli bir başlangıca ön ayak olmuştur. Bu proje aynı zamanda bir Avrupa Birliği projesi olduğu gibi tamamen Çankaya Üniversitesi'nin uğraşları ve çabaları sonucu gerçekleşmiş bir projedir.

Kendimi bu projenin tam ortasında hissetmek gurur verici. Çankaya Üniversitesi'nden mezunum ve şu an firmamla bu projenin bir üyesiyim. İki tarafta da ev sahibi olmak çok gurur verici bir duygu. Sonuç olarak, okulumuz ürettiği bu projelerle ülke ekonomisine diğer üniversiteler gibi dolaylı olarak değil direkt olarak katkı sağlamaktadır. Bu ve bunun gibi projelerle okulumuz bence ilerleyen dönemlerde Türkiye'de adını sıkça duyuran bir okul olacak. Ayrıca bu tip projelere öğrenciyi de direkt katarak öğrenilen bilgilerin pratikte ve gerçek iş ortamlarında nasıl kullanacağını da görmeleri sağlanmaktadır. Her zaman söylenir, okulda mutlaka gerçek hayat uygulamaları olmalı diye, işte bizim okulumuzda bu önemli ayrıntı uygulanabilmektedir. Bu da bizi diğer üniversitelerden farklı kılıyor. Artık örgencilerimiz öğrendiklerini üniversite-sanayi işbirliği sayesinde pratikte uyguluyor ve iş hayatına daha donanımlı olarak girebiliyorlar.

Öğrencilik döneminizin nasıl geçtiğinden biraz bahsedebilir misiniz?

Öğrencilik dönemim, herkes gibi bazen çok zevkli, bazen uykusuz, bazen fotokopi odasında not peşinde, bazen sabahlara kadar eğlenceyle geçti. Okula başladığımda ilk, orta ve lise yıllarımdan olan birçok arkadaşım vardı. Bu sebeple okula alışmakta hiç zorluk yaşamadım. Okulun ilk gününden arkadaş grubumuz oluşmuştu. Sonrasında yeni tanışılan arkadaşlarla bu grup genişlemeye devam etti. Çankaya Üniversitesi'nde çok güzel anılarım oldu ve elimde yaşanmışlıklar kaldı. Ama en enteresanı son sınıf öğrencisiyken, bir ar-

kadaşımla, onun evinde simülasyon finaline çalışırken, apartmanda yangın çıkması olmuştur. Bir saat sonra başlayalım, yarım saat sonra başlayalım derken, gece 2 gibi ders çalışmaya ancak başladık. Arkadaşlarımızın notlarından çektirdiğimiz fotokopiler üzerinden çalışmaya başlamıştık ki evin sokak kapısından dumanlar gelmeye başladı. Şaka gibi, apartmanda yangın çıkmıştı. Tabi bizim canımıza minnet, hemen dışarı çıktık. Çok önemli bir olay değildi ama tekrar masaya oturduğumuzda saat 4,30 olmuştu. Dolayısıyla sabah 9'daki sınavı hiç çalışmamıştık. Bu anılar gibi yüzlerce var. Ama üniversite yıllarımın en güzel yanı birçok sıkı dostluklar kurulmuş olması...

Kariyerinize ne şekilde yön vereceğinize mezun olmadan önce karar verip bu yönde mi ilerlediniz, yoksa önünüze çıkan fırsatları mı değerlendirdiniz?

Kariyerime daha ilkokul sıralarımda karar vermiştim. Ailem sanayici olduğundan ben de bu sektörde çalışmak istiyordum. Hep bunun için uğraşım. Daha öncede söylediğim gibi Endüstri Mühendisliği bölümünü seçme nedenim de budur. Dolayısıyla mezun olmadan önce karar verdiğim kariyerimi, elimdeki aile işimizin olması fırsatını da kullanarak yönlendirdim. Olduğum yer, olmak istediğim yer... Tabii ki daha da ilerleyeceğim ama sektör ve meslek olarak bulunduğum yerden oldukça memnunum.

Şu anda yaptığınız işten ve firmanızdan biraz daha bahsedermisiniz?

Firmamız, babam Ahmet Böke tarafından, 1978 yılında kurulmuş. Kendisi Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, girişimci ruhunu engelleyememiş. Kuruluşuyla birlikte, pistonlu hava kompresörü imalatına başlamış ve 1985 yılına kadar Ankara'da bu konudaki bir kaç isimden biri olmuş. 1985 yılında elektro manyetik mıknatıs imalatına başlamış ve Türkiye'de bu konuda ilk imalatçılardan biri olmuş. 1990 yılında diğer ürünlerin yanına hortum ve kablo toplama

makaraları eklenmiş. 1999 yılında Türkiye'de ilk defa kaynak dumanı emme sistemlerinin üreticisi olmuştur. Firmamız halen İvedik ve Ostim organize sanayi bölgelerinde, toplam 2000 m² fabrikamızda üretim yapmaktadır. 2000'li yıllarda benimde ısrarlarımla iş ve inşaat makinesi sektöründeki ürünümüz olan mobil bakım ve yağlama araçlarını yapmaya başladık. Şu an hem Türkiye'de hem de yurt dışında çalışan birçok mobil yağlama aracımız bulunmaktadır.

İşinizin keyifli ve zor yanları konusunda bize neler söyleyebilirsiniz?

Bana göre işimin en keyifli yanı somut bir şeyler üretiyor olmak. Biz firma olarak standart imalatlarımızın haricinde projelerde yapıyoruz. Bir projenin en başından sonuna kadar olan süreç içerisinde olmak çok keyifli. Önce pazarlıyorsunuz, sonra keşif ve proje aşaması, daha sonra teklif ve pazarlıklar oluyor. İş aldıkdan sonra, imalatını planlıyor ve üretime başlıyorsunuz. Bu süreçte hayal ettiğiniz ve kafanızda sadece fikir olan ürünlerin üretildiğini görmek insana mutluluk veriyor. Sonra montajı yapılıyor ve teslim ediyorsunuz. Teslim edildikten sonra yaptığınız işle gurur duyuyorsunuz.

İnsanın kendi işine sahip olmasının birçok güzel yönü var ama çok fazla sorumluluğu da yanında getiriyor bu durum. Her şeyle ilgilenmek zorundasınız. Bu benim işim değil başkası düşünsün diyemiyorsunuz. Az önce de söylediğim gibi, sorumluluklarınız çok fazla, başta yanınızda çalışan herkesi düşünmek zorundasınız. Dünyayı ve piyasaları takip etmek zorundasınız. Dünyanın her hangi bir yerindeki ekonomik bir gelişme hammadde fiyatlarını ve bu şekilde sizin işinizi çok fazla etkileyebiliyor. İşletme sahibi iseniz yerinizde duramazsınız her an her şeyden haberdar olmanız gerekir.

Fakat sonuç olarak, sanayici olmak virüs gibi insanın içine işliyor, duramıyorsunuz. Sürekli yatırım yapmak yeni makineler almak yeni ürünler yapmak yeni istihdamlar sağlamak istiyorsunuz.





Bu noktadan sonra, iş hayatınızdaki hedefleriniz nelerdir?

İş hayatımın henüz çok başında olduğumu düşünüyorum. İnşallah, Allah uzun ömür verirse öncelikli hedefim daha fazla ihracat yapabilmek... Çünkü ülkemizin kalkınması ve ekonominin büyüebilmesi için üretmek ve ürettiklerinizi ihraç etmenin önemi çok büyük.. Sanayiciler bu ülkeye borçlarını ancak ihracat yaparak ödeyebilirler. 2009 yılında ülkemizde gerçekleşen 101 milyar dolar ihracat ve 138 milyar dolar ithalatımız ise bunu arttırmamız gerektiğinin kanıtı olarak gösterilebilir.

Çankaya Üniversitesi mezunu olmak size neler kattı? Üniversiteyi bitirdikten sonra Çankaya Üniversitesi mezunu olmanın faydaları neler oldu?

Öncelikle Çankaya Üniversitesi'nde kurmuş olduğum dostluklar benim için en önemli kazanç... Aldığım eğitim, bu eğitimin İngilizce olması ise iş hayatında bana büyük katkı sağladı. Ayrıca üniversitemle kurduğum ilişkiler, Mezunlar Derneği sebebi ile hala sürdüğünden, hayatımda büyük bir yer kaplamakta...

Mezunlar Derneğini Yönetim Kurulu üyesi olarak son zamanlarda hız kazanan çalışmalarınız konusunda ne düşünüyorsunuz?

2008 yılında yönetim kuruluna seçildik ve o günden sonra hiç durmadan çalışmak zorundaydık. Sırayla projeler üretmeye ve bunları hayat geçirmeye başladık. Kısa zamanda da çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Tabii ki eksiklerimiz var fakat bunlar hızla tamamlanıyor. Son döneme geldiğimizde, artık organizasyonumuzu oturttuğumuzu görebiliyoruz. Okuldaki birçok projeyi artık Mezunlar Derneği üstlenebiliyor. Bu projeler; mezuniyet yıllığı, mezuniyet balosu ve mezunlar buluşması... Bunların yanında önümüzdeki öğretim yılında da birçok yeni etkinlik yapmak istiyoruz. Eğitimler, paneler, geziler bu etkinliklere örnek teşkil edebilir. Ayrıca, önümüzdeki sene sosyal sorumluluk projelerine de başlamak istiyoruz.

Mezun arkadaşlarımıza tek tek ulaşmaya başladık. Eminim hem öğrenci hem mezun arkadaşlar bizlere daha çok katkıda bulunacaktır ve birlikte daha güzel faaliyetlere imza atılacaktır.

Üniversitemizin yakın zamanda yeni kampusuna taşınması konusunda fikirleriniz nelerdir?

Bence oldukça geç kalınmış bir karar, çok daha önceden yapılmalıydı. Okulumuzun Balgat'taki yerleşkesi, kampus havası dolayısıyla, öğrencilere bir aidiyet duygusu vermiyordu. Şimdi çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Artık Çankaya Üniversitesi'ndeki öğrencilerde büyük üniversitelerdeki kampus havasına girecektir, kampus içerisinde daha fazla vakit geçiren öğrenciler, okullarına daha bağlı olacaktır. Bu durum sadece öğrencilere değil, çalışanlara ve mezunlara da olumlu olarak yansiyacaktır. Öğretim kadrosu ve yönetimi çok güçlü olan üniversitemiz, ferah ve geniş bir kampus ile birlikte eksiksiz bir üniversite olacaktır. Sonuç olarak, yeni kampus projesi desteklediğimiz ve sabırsızlıkla beklediğimiz bir projedir.

Son olarak mezun ve öğrencilerimize iletmek istedikleriniz nelerdir ?

Öncelikle, mezun olacak öğrencilerden başlamak istiyorum. Hayat şimdi başlıyor. Gerçek hayatı şimdi göreceksiniz ve birçok zorlukla karşılaşacaksınız. Birçoğu keşke hep öğrenci olarak kalsaydık diyecekler. Çünkü hayat gerçekten çok acımasız. Çok fazlada karamsar olmayalım ama kendilerini dış dünyaya iyi hazırlamalılar.

İlk sınıflardaki arkadaşlara tavsiyelerim ise üniversite hayatlarının tadını çıkarınlar çünkü bir daha o sıralara dönemeyecekler. Tabii ki bu günlerin tadını çıkarırken kendilerini geliştirmeyi de ihmal etmemeliler zira son sınıfa geldiklerinde yukarıda bahsettiğim zorluklar onları da bekliyor olacak. Önlerindeki zorlu hayat şartları için şimdiden hazırlık yapmaları lazım.

Son olarak, mezun arkadaşlarıma; biz Çankaya Üniversitesi Mezunlar Derneği yönetimi olarak her zaman onların yanlarındayız. Derneğimiz ve kapımız onlara her daim açık, zaten bu onların dernekleri... Bizim üstümüze düşen ne varsa, elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bizi yalnız bırakmasınlar ve mutlaka derneğimizle irtibata geçsinler.

Saygı ve teşekkürlerimle...

Röportaj: Gözde KUŞAK